

**Inl.** Vi hör om Jobs lidanden, och kan känna igen oss i dem. Men Jakob skriver om Jobs uthållighet. Han väntade på Guds medlidande och barmhärtighet.

## Guds rike är nära

Jesus sår evangelium över både goda och onda i liknelsen om såningsmannen. Han gör inte åtskillnad mellan människor, även om förkunnelsen inte alltid ger önskat resultat. Det är många människor som lyssnar till förkunnelsen och tar till sig Guds nåd och barmhärtighet efter bästa förmåga. Sedan finns det dem som lyssnar, men är så fyllda av sitt eget att förkunnelsen aldrig får någon praktisk betydelse. I vår tid finns även många som ifrågasätter, till och med dem som förkastar vad Jesus sagt.

Men i dagens liknelser låta Jesus oss få veta att Ordet aldrig vänder tillbaka utan att ha verkat Guds vilja.

### 1. Himmelriket är som ... ett träd.

- a) v 31 har dativisk betydelse. Det betyder att himmelriket håller på att förverkligas. Himmelriket är som ett träd. De som lyssnade till Jesus kunde tänka på Hes 17:22-24 och 31:6 (läs det).
- b) De skriftlärde tänkte säkert på detta träd. Folk i allmänhet kunde knappast ta till sig vad Jesus just sagt. Är himmelriket så allomfattande att alla får rum?
- c) Kristenheten har aldrig varit mer utbredd än idag. Religionshistorikern Philip Jenkins förvånar sig över att så få uppmärksammar den kristna kyrkan. Människor ser kyrkan närmast som ett senpaskorn.

### 2. Människor ser bara ett senpaskorn

- a) Det finns saker vi människor har svårt att ta till oss. När Gud själv anländer till jorden kommer han som ett litet barn och nästan ingen lägger märket till honom. Så är det också med förkunnelsen.
- b) Jesu födelse betyder att Han är mitt ibland oss, men i vilken utsträckning förstår vi det? Han lider med oss och väntar på att få komma till oss.
- c) I dag kommer Han på ett andligt sätt, - genom Ordet och Brödet.

### 3. Himmelriket är som ett nybakat bröd.

- a) Jesus talar om en kvinna som sätter en deg. Innan folket i huset lägger sig för att sova ser de hur hon sätter till surdegen som ska få degen att jäsa. Hon lägger en duk över degen och går sedan själv och lägger sig. På morgonen när hon tar bort duken är hela degen genomsyrad – och ingen i huset förstår hur det har gått till. De är häpna över resultatet.
- b) Så är det med himmelriket säger Jesus. Många kommer att förvånas när de plötsligt förstår himmelrikets väldighet.
- c) Idag får vi komma ihåg jordbrukaren i Jakobs brev, Jobs förvissning, det stora trädet och den väldiga degen och glädja oss över att vi är medborgare i ett sådant rike.